



# 15 TEMMUZ Çocuk Gazetesi ÖZEL SAYISI



15 TEMMUZ 2024

Para İle Satılmaz

Haberin Kaynağı: Şehit Musa Geredeoğlu İlkokulu



**15 Temmuz'un sembolü haline gelen kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir kimdir?**



»5'TE

**Şehit Musa Geredeoğlu İlkokulu öğrencilerinin 15 Temmuz için yaptıkları resimler haberimizde...**



»2'DE

## **15 Temmuz Darbesine Milli İrade Tokadı!..**

15 TEMMUZ milletimize karşı kurulan büyük tuzağın millet tarafından bozulduğu gündür. Vatan hainleri her

şeyi hazırlamışlardı önce genel kurmayı ele geçirip Hulusi Paşayı istedikleri gibi kontrol edeceklerdi, TRT de darbe bildirisi oku-

tup, sokağa çıkma yasağı ilan ederek milletin karşı koymasını engelleyeceklerdi, detaylar haberimizde....

»5'TE

**Hey Gidi Darbeciler Hey, Siz inanmış Bir Millete Nasıl Darbe Yapabilirsiniz?**



»4'TE



»6'DA

### **Atasözleri ve Özdeyişler**



»6'DA

Vatanseverlikle ilgili geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanılarak oluşturulan kısa ve özli öğütler...

### **Vatan ve Kahramanlık Hikayeleri ÇANAKKALE KAHRAMANLARI**



»3'TE

Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlarından Seyit ONBAŞI ve arkadaşlarının hikayesi haberimizde.

**15 Temmuz ilizyon oyunu haberimizde »6'DA**

# 15 Temmuz Resim Köşesi

Şehit Musa Geredeoğlu İlkokulu öğrencilerinin 15 Temmuz Demokrasive Milli Birlik Günü kapsamında yaptıkları resimleri sergilediler.



# Vatan ve Kahramanlık Hikayeleri

## Seyit ONBAŞI

**K**OCASEYİT bilinen bir diğer adıyla Seyit Onbaşı, 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık (eski adı Manastır'dır) Köyü'nde dünyaya geldi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı.

18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi.

### Mecidiye Tabyası bombalandı

Takvimler 18 Mart 1915'i gösteriyordu. Düşman donanması Çanakkale Boğazı'na girmek için ilerliyordu.

Yoğun bombardmana başladılar. Ağır bir tona ulaşan top mermilerinden biri Mecidiye Tabyası'na düştü. 10 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.

### 3 asker mücadeleye devam etti.

Ayakta kalan 3 asker mücadeleye devam etti. Niğdeli Ali, Havranlı Seyit ve Yüzbaşı Mehmet Hilmi bey. Seyit Onbaşı, patlamada toprak altında kalmıştı.

Yardıma Niğdeli Ali koştu, onu çıkardı. Onlar Türk ulusunun son neferine kadar savaşacağını gösterdiler.

### 215 KİLOLUK

### MERMİYİ SIRTLANDI

Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi.

### İNGİLİZ ZIRHLISINI

### SUYA GÖMDÜ

Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif

bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı "Ocean" a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı.

"Ocean" da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona "onbaşılık" unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi.

Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı "Yine savaş çıksın, yine kaldırım" dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

### ÖZEL HAYATI

1918 yılında terhis olup köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. İlk evliliğini yaptığı eşi Emine'den Ayşe (1911) ismindeki ilk kızı savaştan önce dünyaya gelmişti. İkinci kızı Fatma 1922 yılında doğdu. Kurtuluş Savaşı sırasında tekrar orduya çağrıldı ve 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'a katıldı.

Seyit Ali, ilk eşi Emine Hanım'ı kaybettikten sonra ikinci evliliğini Hatice Hanım ile yaptı. Bu evlilikten Ramazan, Osman, Abdurrahman isiminde üç oğlu oldu.

1934'te Balıkesir'den de Çanakkale'ye giderken Havran'da konaklayan cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile görüştü. Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı.

### SEYİT ONBAŞI'NIN ÖLÜMÜ

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1 Aralık 1939'da zatürre hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.



# Hey Gidi Darbeciler Hey, Siz inanmış Bir Millete Nasıl Darbe Yapabilirsiniz?

CENGİZ o gün sabahın erken saatlerinden beri aynı güzergahı tekrar ve tekrar turlamaktan bitkin düşmüştü. O bir dolmuş şöförüydü ve her gün neredeyse aynı şekilde geçirdi. Saat 18:00 gibi ufak bir mola verdi. Bir büfeden çay alıp müşteri beklerken derin düşüncelere daldı.

Cengiz'i daldığı düşüncelerden hemen yanından geçen meslektaşını uyardı. Arkasından gelen dolmuş yanından "vız" diye geçmiş geçerken de şöförü Cengiz'e alaycı gülümseme ile bakmıştı. Cengiz Turan'ın bu gülümsemesinden hiç hoşlanmazdı. Turan'ın dolmuşu daha yeni ve daha süratliydi. Bu yüzden Cengiz'i mola esnasında geçer ve onun önünden yolcuları toplardı. İşte bu esnada bir de alaycı gülüşü Cengiz'i fena halde kızdıırıyordu. Cengiz dolmuşun yeteri kadar müşteri ile dolduğuna kanaat edince yoluna devam etti. Turan ile o gün yeniden karşılaşacağını bilemezdi...

Cengiz eve geldiğinde saat 22:00'yi biraz geçmişti. Koltuğa kendini külçe gibi bıraktığında mutfaktan bir bardak su alacak kadar dahi dermanı olmadığını düşünüyordu. Yorgunluk çayını yudumlarırken TV'deki bir görüntü onu neredeyse şok etti. Gözleri ile görmese kulakları ile duymasa buna kesinlikle inanmayacaktı. Birileri darbeye kalkışmış, Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunmuştu. Keşke yapacak bir şey olsaydı...

Cumhurbaşkanının halkı sokağa ve direnmeye çağırması Cengiz'in aradığı işaretti. Dolmuşuna atladığı gibi Külliye'nin yolunu tuttu. Aslında başlangıçta nereye gideceğini bilmiyordu. Yola çıkınca Cuma namazlarını kıldığı Beştepe Millet Camii'ne gitmeye karar verdi.

Oraya vardığında kendisi gibi apar topar evden çıkan insanları gördü. Sayıları yüz civarındaydı. Cengiz kalabalığı görünce mutlu olmuş, alçak uçuş yapan ve zaman zaman etrafa bomba saçan F-16'ların verdiği dehşeti bir süreliğine unutmuştu. Spontane bir şekilde tekbir getirmeye başladı. Cengiz'e onlarda katıldılar. Bir süre sonra Beştepe Millet Camii önündeki diğer cesur insanlar da tekbirlere eşlik ettiler.

Tekbirlere hainleri kızdırmış olacak

ki bir helikopter cephaneliğini kalabalığın üzerine boşalttı. Uçaksavarlara hedef olmamak için ışıklarını karartan bu ölüm makinası kalabalığa ateş açarak bir çok kişinin yaralanmasına yol açtı. İlk ateşte vatanseverler dağılır gibi olsalar da yaralıları alıp kenarlarda yeniden birleştiler. Bir mermi Cengiz'in tam yanına düşmüştü. Cengiz korku ve şaşkınlık ile sağına soluna bakınırken Siirt'li gencin yaralandığını fark etti. Kendi canını kurtardığını sevinmek yerine yaralı genci bir an önce emniyetli bir yere taşımaya çalıştı. Gencin kollarından tutmuştu ki yanında bir karaltı belirdi. Bu Turan'dan başkası değildi. Turan her zaman ki gülümsemesi ile yaklaştı ve genci taşımaya yardım etti. O anda Cengiz'in Turan hakkındaki olumsuz düşünceleri suyun kırı yıkayıp atması gibi silindi gitti. Demek ki Turan da bir vatanseverdi ve o gülüşü alaycılığın değil mutluluğun ifadesiydi.

Helikopterin yeniden gelmesi yerdeki kileri kaçışmaya zorladı. Ama bazıları yerinden ayrılmıyor, adeta helikoptere meydan okuyordu. Turan da bunlardan biriydi. Cengiz o an Turan'a imrenmişti, nasıl böyle cesur olabiliyordu. Siirt'li genci bir süre yalnız bırakarak açıklık alana çıktı ve helikoptere doğru bakara "Ben burada-

yım, erkeksen insene aşağı!" diye bağırdı. Kollarını o kadar yukarı kaldırdı ki sanki helikopteri pervanesinden yakalayıp aşağı düşürecek. O esnada bir kurşun Turan'ın bacağına saplandı. Cengiz hemen yanına koşarak onu sürükleye sürükleye Külliye duvarlarının dibine taşıdı. Arkadaşının kan kaybından ölmesinden korkuyordu.

Belindeki kemeri çıkararak bacağına sardı ve ekledi:

"Bu kan kaybını azaltır!" Fakat Turan'ın derdi başkaydı:

"Boş ver bacağımın da önemi yok, hayatımın da. Yeter ki memleket kurtulsun!"

O esnada birkaç kadın yanlarına gelerek yaralı olup olmadığını sordu. Yaralıları en yakın hastaneye götüreceklerdi. Siirtli genci durumu ağırdı onu arabaya bindirdiler. Turan ise hastaneye gitmek istemedi. "Ben bu halimle de iş görürüm" diyordu. Turan'ın yaralı olmasına rağmen alanda kalmak istemesi ona büyük güç vermişti.

İnsanlar oradan ayrılırsalar darbeciler zafer kazanacaklardı. Bu yüzden yaşadığı müddetçe orada kalmak istedi. Ölürse de orada ölecekti.

O da ölümüne orada ekleyecekti. Adeta elinde demokrasinin anahtarını

tutuyor gibiydi. Meydanın kısmen boşaldığını gören Cengiz hemen ortaya doğru ilerledi. Tekbirlere gecenin karanlığını inletiyordu. Onun naraları diğerlerine de cesaret vermiş etrafına toplanmışlardı. Cengiz tekbirlere bir süre ara vererek sessizce dua etti:

"Allah'ım beni şehit olarak yanına al, cürümlerimi bağışla. Sen affedicisin affetmeyi seversin beni affet. Allah'ım peygamberimiz (sas) ve ashabının hürmetine, mazlum halkımızın hürmetine sen bu darbeciler fırsat verme. Kafirlerin ve münafıkların tuzaklarını boşa çıkar!"

Duasını bitiren Cengiz'in içine derin bir huzur çöktü, daha önce hiç olmadığı kadar kelimeyi şehadet getirdi ve gökyüzüne doğru bakışlarını dikti.

O sıra bulutları yararcasına sorti yapan bir F-16 uçağı bombayı kalabalığın ortasına bıraktı. Cengiz'in dua etmesi ile şehadeti arasında ancak birkaç dakikalık süre vardı.

Turan son kelimesi kelimeyi şehadet olan arkadaşının parçalanmış bedenine doğru sekerek yürürken yüzünde yine o alaycı gülümseme vardı:

"Hey gidi darbeciler hey, siz inanmış bir millete nasıl darbe yapabilirsiniz?"



# 15 TEMMUZ DARBESİNE MİLLİ İRADE TOKADI



TEMMUZ 15 milletimize karşı kurulan büyük tuzağın millet tarafından bozulduğu gündür. Vatan hainleri her şeyi hazırlamışlardı önce genel kurmayı ele geçirip Hulusi Paşayı istedikleri gibi kontrol edeceklerdi, TRT de darbe bildirisi okutup, sokağa çıkma yasağı ilan ederek milletin karşı koymasını engelleyeceklerdi, kendilerine karşı operasyon düzenleme yeteneği olan polis özel hareket dairesi başkanlığını f-16 larla vurup onlarca polisimizi şehit edecekler ve Özel Harekatı etkisiz kılacaklardı, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa'yı saf dışı bırakarak yerine kendi hainlerini; Semih Terzi'yi getireceklerdi.

İlk önce jetler görüldü Ankara semalarında, gurur duyduğumuz F-16 larımız başkentimizin üstündeydi ama bir gariplik vardı onlar bu saatte bu kadar alçaktan uçmazlardı hiç. Sonra haberlerde boğaziçi köprüsünün kapatıldığını gördük asker üniforması olan ama asker olmayan kişiler tarafından. Çok sürmedi TRT de darbe metni okunmaya başladı. her şey istedikleri gibi gidiyordu.

Önce Hulusi AKAR karşı çıktı hainlere, ne kamera karşısında istediklerini söyledi, ne uzattıkları kağıtları imzaladı.

Sonra TRT gitti ellerinden, millet vatanına sahip çıkmış ve TRT yi o hainlerden almıştı.

Bombalanan ve 50 kahramanını şehit veren polis özel hareket dairesi personeli, acısını düşünmeyip, şehit arkadaşını yüreğine gömüp özel operasyonlara başladı. Her yer tek tek alınacaktı vatan hainlerinin elinden.

Bir düğün programı bahane edilerek Özel Kuvvetler Komutanlığından uzaklaştırılan Zekai AKSAKALLI bir şeylerin ters gittiğini anlayıp dışarı çıkmıştı, yolda onu esir almaya çalışanlardan kurtulmuş ve gerçeği öğrenmişti, Hemen Karargahı aradı ancak artık komutanın kendisi değil Semih Terzi olduğunu söylediler. Her şeyi anladı Zekai Paşa, en güvendiği adamını; Ömer HALİSDEMİR'i aradı. 20 yıldır beraber çalışıyorlardı Ömer'le. Aslan yürekli Ömer kendisine verilen her görevi hakkıyla yerine getirirdi, bu ona verilen son görev olsa bile.

**Zekai Paşa 'sana vatan uğruna, millet adına tarihi bir görev veriyorum Ömer' dedi**

**Ömer dinledi sadece dinledi. 'o makam senin namusundur Ömer, ben gelene kadar namusunu koru.**

**Devam etti komutan, sesi kararlıydı, vereceği görevi, yüreği 'HALİSDEMİR'den olan Ömer yerine getirdi. Devam etti.**

**Ömer dedi Tuğgeneral Semih Terzi, o bir vatan haini, karargaha girmeden onu öldür ama bil ki bunun sonu şehadet. Kelimeler düğümlendi Ömer'in boğa-**

**zında ama içinde korku yoktu, ümit vardı, neşe vardı, gülümsedi.**

**Emredersiniz dedi ve dilinden bu dünyaya dair son sözleri döküldü.**

**Hakkım sizlere helal olsun, canım vatanıma feda olsun, sizlerde hakkınızı helal edin.**



Ömer'in belinde sadece tabancası vardı gelenlerince ağır silahları, bekledi Ömer, o hain gelene kadar gizlendi. sonra aralarına girdi çevresinde ağır silahlı korumalarla yürüyordu Semih Terzi. Ömer tabancasına davrandı Semih Terzinin kafasına ateş etti. Görevini yerine getirmişti demir yürekli Ömer ve o da orda Şehit oldu, demirden bedenine saplanan 30 kurşunla. Onun şehadeti milletin, memleketin kurtuluşu oldu.

Keşke demeyi sevmem ben, bana göre değildir keşkeler ama 2 aydır her gün keşke diyorum.

Keşke o gece ya Ömer HALİSDEMİR'in yerinde

olsaydım ya da yanında.

Sonra cumhurbaşkanı çıktı televizyonlara ve herkesi sokaklara çağırdı, o koskoca profesörün dediği gibi olmadı, insanlar evlerine saklanmadı. 1 kişi bile çıkmaz sanan alçaklar yüz binlerce insanın sokakta olduğunu hayretle gördüler.

Bırakın Bombayı, g-3 karşı durmayı, nasıl yatacağını bilmez denen 60 kiloluk Türkler 60 tonluk tankların önünde yatıyordu.

Ama gözlerini kan bürümüştü hainlerin, o gece tank paletlerinin altında ezilen insanlar gördük, 20 metre üstünde 1000 km hızla geçen jetlere aşağı in diye bağırarak gençler gördük, 20 mm lik gatling makinalı toplarıyla şehit olan beli bükülmüş dedeler gördük. kandırılmış askerleri ikna etmeye çalışan yaşlı teyzeler gördük. Kurtarılmış bir askere sarılıp o benim kardeşim nasıl vururum ona diyen polisler gördük.

Bu milletin Türkiyle, Kürtüyle; doğulusu batılısıyla; sağcısıyla, solcusuyla; köylüsü, şehirlisiyle birlik olduğunda neler yapabileceğini gördük

Türkiye dünyaya bir kez daha gösterdi. Türk'ün gücünü, cesaretini, vatan aşkını ve istiklal sevdasını.

Atalarımız çok güzel söylemişler; "acılar paylaşarak azalır, sevinçler paylaşarak artar." Türk Milleti de en küçük olaydan en büyük olaylara kadar tarih boyunca birlikte hareket etmenin gururunu yaşıyor. Milli birlik ve bera berlik demek, vatan içinde en küçük bir olayda bile kenetlenip, birbirine yardım etmek demektir. Bu sadece başa gelen kötü durumlar için geçerli değildir.

Mutlu anlarda da mutluluğu paylaşmayı bilmişlerdir.



## ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

ÖMER Halisdemir 20 Şubat 1974'te Bor, Niğde'de doğmuş, 16 Temmuz 2016 Gölbaşı, Ankara'da hayatını kaybetmiş bir askerdir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.

Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde

Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.



# OPTİK İLİZYON

**OPTİK** illüzyon (görsel illüzyon) ya da göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir.

Aşağıdaki Resimde belirlenen üç noktaya gözlerinizi kırpmadan 30 sn odaklandıktan sonra yanda bulunan boş kağıda gözlerinizi kırpıp açmaya çalıştığınızda orijinal fotoğrafı görmeye başlayacaksınız.



## 15 TEMMUZ İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

•15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

•Allah'im bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma. Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

•Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

•Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.



Yandaki kelime bulma oyununda yanda verilen kelimeleri yukarıdan-aşağıya, sağdan sola, soldan sağa bakarak bulup istediğiniz renge boyayınız.



## ATASÖZLERİ

- ◇ Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz.
- ◇ Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş.
- ◇ Bir mih bir at kurtarır, bir at bir er kurtarır, bir er bir vatan kurtarır. Türk atasözü
- ◇ Yad elde beylik sürmeden, yurttan züğürt gezme yeğdir. Türk atasözü
- ◇ Ezan dinmez, bayrak inmez ,vatan bölünmez. Türk atasözü
- ◇ Yerinden ayrılan yedi yıl, yurdundan ayrılan ölünceye değin ağlar. Türkmen atasözü
- ◇ Erinden ayrılan yedi yıl, yurdundan ayrılan ölünceye değin ağlar. Türkmen atasözü

## ÖZDEYİŞLER

- \* Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. ( M. Cemal Kuntay )
- \* Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. Atatürk
- \* Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tefik Fikret
- \* İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal
- \* Benden eğerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. Mete Han

## KARİKATÜR

